

Lief, Liever Liefde: 130 ontroerende en grappige perspectieven op de liefde

*Hoe kijken jonge en oude mensen naar liefde? In **Lief, Liever Liefde** van Barbara Muller lees je de visie van 130 mensen op liefde. En met de aankoop steun je Stichting de Beschermd Wieg, voor zwangere vrouwen in nood.*

DOOR AIMÉE KNIESE 14/02/2020



FLASHPOP + GETTY IMAGES



Op vrijdag 14 februari, Valentijnsdag, brengt **Barbara Muller** haar zevende boek *Lief, Liever, Liefde* uit. Meer dan 130 mensen, jong en oud, werden door Barbara geïnterviewd. Hoe kijken zij op de liefde? En hoe kunnen volwassenen elkaar en de wereld meer liefde geven? De antwoorden, die variëren van lief tot grappig en ontroerend, bundelde Muller in het boek. Zelf schrijft ze over *Lief, Liever, Liefde*: 'Hoe zou onze wereld er uitzien, wanneer we haar collectief meer liefde geven; beter voor haar zouden zorgen? Wat kan jouw eigen bijdrage daarin zijn?'

Lief, Liever, Liefde van Barbara Muller

Ook heel lief: de opbrengsten van het boekje gaan naar **Stichting de Beschermd Wieg**, waar Muller oprichtster van is. Met deze stichting, **Stichting het Babyhuis** en **Vondelingenluikjes**, beiden ook door Barbara opgericht, helpt ze vrouwen die zwanger zijn en niet weten wat ze moeten doen. In plaats van hun baby te vondeling te leggen - wat soms leidt tot de dood van het kindje - helpt Barbara ze op weg,

naar een huis, een toekomst of een adoptie. Inmiddels heeft ze op deze manier wel 44 babylevens gered.



TENTIE
ES
NDER
DER

Lees hieronder een aantal passages uit *Lief, Liever Liefde*:

Boris, 3 jaar: Liefde is mama's hand vasthouden als het ergens druk is.

Piet, 75 jaar: Liefde van mijn leven. Mijn vrouw en ik zijn vorig jaar 50 jaar getrouwd. Ik zeg mijn vrouw iedere dag meerdere malen dat ik van haar houd. Ze ligt sinds een week in de hospice. Ik kan haar niet missen.

Lorenzo, 16 jaar: Liefde? Dat is een woord dat ik graag zou willen leren kennen. Willen voelen, in mijn hart en in mijn hoofd. Misschien dat het denken dan stopt. Als ik de liefde tegenkom, zou ik het inademen en nooit meer uitblazen. Mijn ouders kunnen niet voor me zorgen. Waarom, dat is voor mij de vraag. Mijn zus zie ik nooit meer, zij woont ver weg bij mij vandaan. Ik mis haar. Ik woonde bij drie pleeggezinnen en in twee instellingen. Ik mis een gezin waar ik me veilig kan voelen. Waar het gezellig is; een thuis. Waar ik mezelf kan zijn. Want ik weet niet meer zo goed wie dat is.

Het boekje is vanaf vrijdag 14 februari te bestellen.

+ LEES OOK



Dit geef je je lover cadeau voor Valentijn



Koninklijke koppels en hun liefdesverhalen



Samenwonen, zo hou je het écht leuk